

# ΣΟΤΟΣΑΤΤΟΛ Ο ΧΡΥΣΟΘΗΡΑΣ

ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ



ΓΕΝ 50

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΜΕΣΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗΑΣ  
ΕΠΙΧΑΛΑΚΤΙΚΗΑΣ

Η καθημερινότητα με τη συνεχή επανάληψη πράξεων, με τις παγιωμένες συνήθειες και τις κινήσεις, μας παρέχει κάποιο "τλαίσιο" ασφάλειας, αυτό που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να "ζούμε", να κοιμόμαστε, να ξυπνάμε, να τρώμε, να εργαζόμαστε, να ...., να .... Ξεχασμένοι μέσα στη ρουτίνα που μας απορροφά, αμβλύνεται μέσα μας η ευαισθησία της διάκρισης ανάμεσα στην επιβίωση και στη ζωή. Δεν αντιλαμβανόμαστε πως πέρα και πάνω από την επιβίωση υπάρχει και κάπι άλλο ακόμα, πολύτιμο και ζωογόνο.

Κι έτσι πορευόμαστε, περιβλημένοι από το ασφαλές κουκούλι μας, κοντά σωματικά αλλά μήλα μακριά πνευματικά και ψυχικά ο ένας από τον άλλον, .... ώσπου κάποια σπιγμή απρόσμενα κι απροσδόκητα, η **αναζήτηση** γι αυτό το κάπι άλλο το κρυμμένο και το πολύτιμο, κτυπά την πόρτα μας. Τότε η ανάγκη μας για **γνήσια επικοινωνία** γίνεται τόσο απαραίτητη όσο η τροφή, το νερό, ο αέρας. Επικοινωνία με την άνοιξη που **ανασταίνει τη ζωή**, με τα φυτά και τα ζώα, με το συνάνθρωπό μας, με τη Γη και το σύμπαν ολόκληρο.

Στήριγμα εδώ είναι η ανοιχτή, **φλογερή** μας **καρδιά**, η γεμάτη **αγάπη**, και η ανάγκη μας για **πλήρη επαφή** κι αλληλεγγύη με όλους και με όλα. Σπηλ χαρισματική αυτή κατάσταση, έστω κι αν είναι σπιγμαία, αισθανόμαστε πάμπλουτοι, κατέχοντες το χρυσάφι του κόσμου όλου.

Γι αυτή την έκρηξη χαράς μας μιλά ο Τόλης Νικηφόρου στο δροσερό του παραμύθι για μικρούς και

μεγάλους. Μέσ' από τον μύθο αναδύονται αξίες που εμπνέουν τον αναζητητή του χρυσαφιού, τον βοηθούν να κατανοήσει την ατράνταχτη πραγματικότητα: το χρυσάφι είναι **μέσα του**.

Στη δύσκολη εποχή μας οι αξίες πρέπει να προβάλλονται και να μας οδηγούν: στη δύσκολη εποχή μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι, έχουν ανάγκη ν' ανακαλύψουν την οδό προς τη ζωή. Πιστεύουμε ότι το κείμενο του Τόλη Νικηφόρου αποτελεί αναμφίβολα ένα συν στην προσπάθεια ανάδειξης αξιών και βασισμένοι σ' αυτό το πιστεύω προχωρήσαμε στην έκδοσή του.

Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, τα βήματα του Σοτοσάπολ του αναζητητή χρυσοθήρα. Ας αντιληφθούμε ότι τα πιο πολύτιμα πράγματα βρίσκονται στην καρδιά μας, και τότε θα δούμε μ' άλλα μάτια τον κόσμο γύρω μας. Ας βοηθήσει το παραμύθι να τα ανακαλύψουμε και να χαρούμε. Και είθε να γίνει γεγονός το έζησαν η Φλούσα, ο Σοτοσάπολ κι Αιλά καλά, κι εμείς καλλίτερα....

Οι εκδότες