

οι
Πουλητάδες
της
Πόλης

TATIANA ΣΤΑΥΡΟΥ



ΓΕΝ 49

Saint de Constantinople



Κάθε τι που συνιστά τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και κοινή είναι στις μέσες μας η διαπίστωση ότι ένα μεγάλο μέρος της κληρονομιάς αυτής κινδυνεύει να χαθεί για πάντα.

Μία από τις φροντίδες της Οργάνωσης Μέσων Ερμηνείας Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. είναι να συμβάλλει στην αποτροπή αυτού του φτωχέματος που πολλές φορές δεν έχει επιστροφή.

Στην κατεύθυνση της διάσωσης, ισχυρό όπλο θεωρούμε την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού. Κι όταν μιλάμε για το παρελθόν, σωστή πληροφόρηση σημαίνει και δυνατότητα να αντλήσει κάποιος μηνύματα από αυτό ώστε να κατανοήσει το παρόν και να σχεδιάσει ανθρωπινότερο το μέλλον.

Στην περίπτωσή μας, η πληροφόρηση ξεκινά με την καταγραφή μιας μνήμης. Μπορεί κανείς να σταθεί απλά και να απολαύσει τη γνωστή συναρπαστική αφήγηση της Τατιάνας Σταύρου. Όμως, αν θελήσει να στήσει “ευήκοον συς”, οι “Πουλητάδες της Πόλης” θα του αποκαλύψουν κάπι 69αντερο, αληθινά πολύτιμο στους δύσκολους καιρούς μας. Θα του μιλήσουν για το θησαυρό που κρύβει το μεράκι της δουλειάς, θα του φανερώσουν την ποιότητα του χειροποίητου. Κι αντό χωρίς ίχνος στείρουν ρομαντισμού, αφού από παντού αναβλύζει η μαγεία της ανθρώπινης επαφής: Μιας σχέσης θεμελιωμένης σε στέρεες βάσεις, μιας σχέσης που οι σημερινοί ξέφρενοι ρυθμοί της μαζικής παραγωγής και υπερκατανάλωσης, του μη αληθινού και του αρρόσιου, τείνουν αμείλικτα να ανατρέψουν.

Και κάπι περισσότερο. Στο κείμενο, ο αναγνώστης μπορεί να ανιχνεύσει αξιές: της τιμωτήτας, του σεβασμού του ενός προς τον άλλο, της ανύψωσης της έννοιας της εργασίας, της αρμονικής συμβίωσης.

Το πέρασμα της μνήμης μέσα από εικόνες στάθηκε δυνατό χάρη στην πολύτιμη προσφορά του κ. Ακύλα Μήλλα από το προσωπικό του αρχείο και το αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α. Τον ευχαριστούμε θερμά.